

En annorlunda natt

Efter hockeymatchen mot Finland visade det sig inte alls vara blåsigt och regn som förutspått. Så snabbt klädbyte till varmare mörka kläder. Kontroll av nät, mp3, pannlampa, myggmedel, vatten. Och iväg. Berörda fastighetsägare har alla fått information om att en silverfärgad småbil som kryper fram mitt i natten bara är jag. Alla är mycket positiva och intresserade av hur det går med fångsten och att denna speciella mytomspunna fågel finns i just deras närområde.

Denna natt (23/5) var lite speciell. Dels att det var lite tidigt på säsongen och dels som jag nu skall berätta:

När nätet var på plats kl 23:15 var det fortfarande inte helt mörkt, men en skärra spelade på avstånd. Även en kattuggla hördes. Bra, tänkte jag. Det här blir enkelt. På med spelaren och efter en kvart kom den. Flög som vanligt runt och kollade läget. Men gick inte i direkt utan satte sig en 10 meter ifrån och "morrade". Sedan flög den bort. Jag vet att den snart kommer tillbaka.

Under tiden kom kattugglan allt närmare och satte sig bara en bit ifrån nätet. Måtte den inte gå i, tänkte jag. Det verkade som om den var intresserad av skärrans lockrop från spelaren. Nu satt den en halvtimme och hoade alldeles nära. Då vågar väl inte skärnan komma, eller? Joda, ytterligare en överflygning. Plötsligt ljuder mina små bjällror som sitter i nätet. (Jag ser ju inget i dunklet). Men mot den lite ljusa himlen ser jag att det är ugglan som satt sig på nätstolpen!!! Bara några meter från där jag gömt mig! Något liknande har jag aldrig varit med om. Som tur var gick den iaf inte i nätet.

Jag skrämde iväg ugglan och vid halv ett bjällrade det i nätet igen. Glad i hågen går jag fram för att plocka skärnan ur nätet, men innan jag hann fram, så kom den loss, vilket sällan händer. Efter detta var det bara att packa ihop och bege sig hem. Ingen fångst denna gång, men en stor upplevelse med ugglan.

Peder Kinberg

0708-550872

peder.kinberg@gmail.com

Ps Hör av er till mig om ni hör nattskärnan på Sotenäshalvön. Vi försöker ta reda på hur pass vanlig den är i våra trakter.



© Peder Kinberg



© Peder Kinberg