

En vanlig förmiddag

Strålande sol, kallt i vinden, men för en stadsbo är det en efterlängtdag ute i markerna. Varma kläder kikare, kamera och iväg till Grosshamn. Även om det är lite tidigt på säsongen hoppas jag få se den första sädesärlan, göktytan och kanske stenskvättan. Vid bron spanar jag ner i kanalen efter smådopping som ofta syns där. Kör höger och på fälten nedanför campingen betar mängder med gäss. Bland kanada-, grå- och vitkindade gäss hoppas jag på kanske någon spetsbergsgås. Men inte denna gång. På väg mot Grosshamn spanar jag efter tranorna som häckat här de senaste åren. Men de ville inte heller visa sig denna förmiddag. Göktytehälkarna väntar fortfarande tomma.

Nere vid fågelstationen inser jag att jag nog skulle tagit med mig en termos med varm choklad... Men en ringmärkt talgoxe och en ringmärkt hanne koltrast förgyllde tillvaron. Dessutom en kungsfågel, min första för i år. Ute på fälten hördes lärkan och större strandpipare, men ingen stenskvätta. Jag spanade också intensivt efter en förmodad svarthakad buskskvätta som setts här några dagar tidigare.

Och nu en nyhet: Föreningen har äntligen fått klart med att hyra baracken. En utmärkt lokal för utbildning av nya ringmärkare, bildvisning mm. Vår avsikt är även att inreda/bygga några rum för övernattnig. Där hoppas vi få hjälp av er medlemmar. Ringmärkningsverksamheten börjar den 15 april och dessförinnan har vi en arbetsvecka då alla stänger och nät ska vara på plats. Årsmöte och öppet hus är som tidigare sagts inställda.

Vi har en underbar hobby. Naturen väntar på oss med frisk, ren havsluft långt från otäcka virus. Ut och skåda! Och välkomna till Grosshamn!

Peder Kinberg



Peder Kinberg